

Gelukkig zijn betekent niet dat alles perfect is. Het betekent dat je hebt besloten verder te kijken dan de imperfecties.



## Babynieuws

Op vrijdag 9 december zijn juf Nikita en haar vriend Alain trotse ouders geworden van hun tweede zoon Joa. We wensen hen heel veel geluk en een fijne kraamtijd.



## Yoga op school

Vanaf dinsdag 17 januari 2023 starten kinderyoga lessen op school. Deze worden verzorgd door Yogajuf Kim. Kinderen van groep 3 t/m 8 ontdekken hun innerlijke krachten en leren waarom ademhaling zo belangrijk is. Is dit iets voor uw zoon of dochter? Geef hem of haar dan snel op!

Voor wie: kinderen van  
**groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8**  
Wanneer: 6 lessen vanaf dinsdag 17 januari 2023  
Tijd: Groep 1 (groep 3 t/m 5) **15.30-16.20u**  
Groep 2 (groep 6 t/m 8) **16.30-17.30u**  
Aanmelding: via [Kim@deviyogaclub.nl](mailto:Kim@deviyogaclub.nl)



## Mad Science

Op 15 december jl. zijn de Mad Science lessen gestart. Beide groepen zaten al snel vol. We zijn erg blij u te kunnen mededelen dat het gelukt is een extra groep te starten. Deze staat gepland vanaf eind maart 2023. Voor deze tijd komen de professoren nog even in de klas waarna de inschrijving start.





## Kinderkerstviering Sint Willibrorduskerk

Op 24 december 2022, vindt vanaf 17:45 uur de kinderkerstviering in de Sint Willibrorduskerk plaats, met het thema "Het licht voor de herders".

's Avonds rond het kampvuur wordt er muziek gemaakt door de oude herder met zijn accordeon. Ja, ik zie het goed, de andere herders zijn er ook weer. Iedereen wordt hartelijk begroet. Het lijkt nog wel veel vrolijker dan andere jaren. Na een paar liedjes roept de oude herder: mensen, mensen, moet je horen! Goed nieuws! En dan begint natuurlijk het bekende kerstverhaal.

Neem wel je lampionnetje mee, want het is onderweg naar de kerk én in de kerk best wel een beetje donker.

Daar horen we dan het kerstverhaal en zingen we samen een aantal liedjes. Om ongeveer 18:45 uur zal de viering afgelopen zijn. We hopen op veel belangstelling. Iedereen is welkom!



Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!